

FORSK2020 strategisk forskning?

Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen
Djøfs overenskomstforening

Fokus for den strategiske forskning

FORSK2020-indspil skal være fokuseret på:

Væsentlige samfundsmæssige eller erhvervsmæssige udfordringer
("som udviklingen skaber i de kommende år")

- som forskning kan bidrage til løsningen af
- som det danske forskningslandskab har forudsætninger for at løfte
- hvor forskningsindsatser kan godtgøres gennem mulige effekter i bred forstand

FORSK2020-processen er et resultat af Globaliseringsaftalen 2006, hvor det fremgik, at
"Der skal løbende foretages en kortlægning af de forskningsbehov, som samfunds- og erhvervsudviklingen skaber....Kortlægningen skal hvert fjerde år munde ud i et katalog over vigtige temaer for fremtidig strategisk forskning"

Hvordan virker forskning?

Opfindelsen af en ny "dime"
- eller nye effektive processer

Vidensoverførsel gennem fælles forskningsprojekter
- mellem virksomheder

Den forskningsbaserede undervisning
- kandidater fra universiteterne til virksomhederne

*Se kronikkerne "Støt forskningen – den rigtige" af DØRs formandsskab, JP den 18. maj 2011 og "En ny globaliseringsstrategi" af Nina Smith og Carl Bache, Politiken den 15. juni 2011 .
"Kvalitet i universitetsuddannelserne – forskningsbaseret undervisning", Forskningspolitisk årsmøde 2011, Hvidbog fra Videnskabernes Selskab*

Konsekvenser af strategisk forskning

- Forskere, der modtager strategiske forskningsmidler, underviser mindre end andre forskere (jf. McKinsey-undersøgelsen fra 2009). Strategiske forskningsbevillinger trækker derfor fokus væk fra undervisningen og dens forskningsbasering
- Matthæuseffekten: Forskningsområder, der har haft mulighed for at opdyrke et vist potentiale gives penge, de får dermed større styrke og kan indhente flere penge....

Det Økonomiske Råd påviser, at strategiske forskningsindsatser

- *Ikke* giver øget beskæftigelse - omfordeler evt. beskæftigelsen mellem sektorer
- *Ikke* stimulerer udviklings- og erhvervsmulighederne - mere end virksomhederne kan
- *Ikke* kan benyttes til at skabe morgendagens vindere – forskning er langsigtet og usikker

Hvad bør der forskes strategisk i?

Iflg. politikerne:

VTUs oplæg til FORSK2020 – videreførelse af udvalgte FORSK2015-temaer:

Energi, klima og miljø (afsat 563 mio. kr. i perioden 2009-2012)

Produktion og teknologi (afsat 533 mio. kr. i perioden 2009-2012)

Sundhed og forebyggelse (afsat 265 mio. kr. i perioden 2009-2012),

Innovation og konkurrenceevne (afsat 15 mio. kr. i perioden 2009-2012),

Viden og uddannelse (afsat 93 mio. kr. i perioden 2009-2012),

Mennesker og samfundsindretning. (afsat 115 mio. kr. i perioden 2009-2012),

MEN indspil fra organisationer mv. er velkomne....

S-SF: Fair Løsning:

500 mio. af de frie midler til erhvervsforskningscentre med fokus på velfærdsteknologi, miljø, klima samt sundhed og forebyggelse pga. vækstpotentiale og muligheder for øget eksport

På den kortere bane:

FFL12: Forskning i energi og miljø, Forskning i sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi samt Bæredygtig og konkurrencedygtig fødevarerproduktion

Djøf om FORSK2015

Djøfs kommentar til udmøntningen af FORSK2015:

Man anerkendte ikke behovet for at forske i de forskningsfelter, der knytter sig til servicefagene, som skaber 80 pct. af de nye jobs og langt størstedelen af værditilvæksten. I stedet faldt man tilbage til produktionssamfundets dogmer.

Djøf om FORSK2015

Djøfs lægger vægt på områderne:

Innovation og konkurrenceevne

12. Danmarks konkurrenceevne

13. Innovation

14. Fremtidens offentlige sektor

Viden og uddannelse

17. Videnproduktion og spredning af viden i samfundet

Mennesker og samfundsindretning

20. Kulturforståelse under globaliseringen

21. Livsforløb i forandring

HVAD SÅ NU?

Djøf anbefalinger:

Opgørelse for fordelingen af private og offentlige forskningsmidler på kerneområderne

MINDST 60 pct. af de offentlige forskningsmidler bør være basismidler

Samfundsvidenskab og humaniora skal ikke blot inddrages som sekundære hjælpediscipliner på NAT-TEK-SUND-forskningsfelterne

Service og innovation som centrale strategiske forskningsområder

HVAD SÅ NETOP NU?

Rekordoptag på universiteterne

Burde give flere stillinger

Men selv med flere STÅ udhules forskningsdelen

Forskningsbaseringen giver kandidaterne forskningsfordelen som vi efterstræber

Forskningsbaseringen kan universiteterne sikre gennem øgede basismidler til forskning